

Asım Akın Işık

RAMAZAN VE BİR MUHASEBE

Önümüzdeki yıl böyle bir Ramazanı idrak etme garantimiz yoktur. Öyleyse fırsatı ganimet bilmeliyiz. Bu Ramazanı hayatımızın dönüm noktası olarak düşünebiliriz.

Muhteşem bir ay ve muhteşem bir fırsat Mübarek Ramazan. Zaman, bu Ramazan'ı değerlendirme ve bu fırsatı kaçırmama adına bir muhasebe yapmak, büyük muhasebe öncesi nefsimizi muhasebeye çekme zamanıdır.

Acaba Ramazanları tam değerlendirebiliyor muyuz? Sahurlarda kalkıp hem yemeğimizi yiyip, hem duamızı yapıp ve hem de teheccüd ve sabah namazının akabinde bütün âlem-i İslâm'a dua ediyor muyuz? İftarlardan önceki icabet dakikalarını hakkıyla değerlendirebiliyor muyuz?

Komşularımıza, akrabalarımıza, çevremizde bulunan fakirlere ve ebeveynlerinden uzakta olan öğrencilere iftar yemekleri vererek onların gönüllerini alabiliyor muyuz?

Acaba Ramazan vesilesiyle yeterince Kur'ân okuyup mukabele takip edebiliyor muyuz? Ya da Kur'ân okumasını bilmeyenlere öğretme gibi bir hedefimiz var mı? Namazlarımızı mümkün mertebe camilerde ve cemaatle kılabiliriz mi? Teravîh namazlarımızda ruhlarımızı dinlendirebiliyor muyuz?

Orucun başlamasıyla ağızımıza, dilimize, gözümüze, kulağımıza, kalbimize ve sair azalarımıza da oruç tutturarak yalan, gıybet, hile, su-i zan, hakaret, iftira, dedikodu gibi çirkin hareketlerden uzaklaşabiliyor muyuz?

Ramazan'ı bulunmaz fırsat bilip bu ayda hayır, hasenat, iyilik, burs, sadaka, bağış ve yardım gibi faaliyetlerde bulunabiliyor muyuz? Burs ihtiyacı olan öğrencileri bulup, yardıma ihtiyacı olan hayır kurumlarını araştırıp onlara elimizden gelen desteği gösterebiliyor muyuz? Veyahut da varlıklı hayırsever insanların oralara yardım etmesine vesile olabiliyor muyuz?

İrşat ve tebliğ, ilâ-yı kelimetullah adına Rab-bimizi anlatıyor muyuz? İftar veya teravîh sonrası çay sohbetlerini bahane ederek üç beş insanla bir araya gelip "Hakk'a hizmet ve O'nun yolunda olma" adına onların gönül dünyalarını aydınlatmaya çalışıyor muyuz?

Âlemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) yeterince salât ve se-

lam getirerek onun yâd-ı cemilinin âfâkı âlemde şehbâl açması için sürekli "Allah'ım ümmet-i Muhammed'e merhamet et." diyerek iki büklüm secde secde yalvarabiliyor muyuz?

Kur'ân okumanın yanında bu aya özel olmak üzere Kur'ân tefsirleri, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabe efendilerimizin örnek hayatlarını okuyup mütalaa edebiliyor muyuz?

Ailemizde Ramazan vesilesiyle bir değişiklik, bir güzellik ve bütünleşme oldu mu? Yoksa herşey eskisi gibi mi? Uzak yakın demeden etraf ve çevremizde bulunan konu komşu, esnaf ve halk ile 'Ramazan tebrik ziyareti' deyip ziyaretleşmeler yapıyor muyuz?

Eğer bu ve buna benzer güzel faaliyetlerle Ramazanımızı bereketlendiremiyor ve ailemizle birlik ve beraberlik içinde daha farklı ve daha canlı bir Ramazan ayı yaşama niyeti ve hedefimiz yoksa hemen şimdi tez elden "Zararın neresinden dönlürse kârdır." deyip kalbî ve ruhî hayatımız adına plan ve projeler üretmeliyiz.

Önümüzdeki yıl böyle bir Ramazanı idrak etme garantimiz yoktur. Öyleyse fırsatı ganimet bilmeliyiz. Bu Ramazanı hayatımızın dönüm noktası olarak düşünebiliriz. Biz Rabb'imizden ister ve O'na yönelirsek O bize "Hayır" demez inşaallah. Hem önümüzde öyle müthiş bir gece var ki, o geceyi nasıl geçiririz? Ama şimdiden hazırlanmaz, motive olmaz ve konsantrasyona geçmezsek kaçırabiliriz de. Hem Ramazanın bir gecesi değil her gecesini Kadir bilmeli değil miyiz? Bin ay evet tam bin ay yaşama şansımız var mıdır? Hâlbuki, işte bin aydan daha hayırlı ve bereketli bir geceyi yaşama fırsatı önümüzde duruyor. Ne duruyoruz Allah aşkına! Niyetlenip, hazırlanıp, gerilime geçerek bu geceye koşmalı değil miyiz?

Orucun, iftarın, sahurun, teravîhin ve Kadir Gecesi'nin bereketini kaçırmama ve bu Ramazan'ı çok farklı geçirme niyazlarımızla...